

Hallo ouder(s)

De zoektocht naar een geschikte gastouder aan huis is als zoeken naar een speld in een hooiberg?

Of toch niet..... Ik heb een aardige ervaring op kunnen doen bij verschillende gezinnen die allemaal heel verschillend waren qua samenstelling. Bij mijn laatste gezin stonden allebei de ouders erg open voor aanvullingen en tips voor hooggevoeligheid en benadering. Zelf hadden ze hierop ook een visie en we konden hierover goed van gedachten wisselen, ook als meningen niet overeen kwamen.

Ik geloof sterk in eigen wijsheid van kinderen, hoe jong ze ook zijn. Daarom neem ik bij ieder nieuw contact veel tijd om nauwkeurig het kind gade te slaan wanneer het alleen of met andere kinderen is omringd. Ik ga graag dagelijks met de kinderen naar buiten, ik praat veel, zing en lees voor ook als het kind nog niet kan praten en heb voldoende inspiratie om kinderen een fijne opvangdag te bieden. Ik vind een band opbouwen met een kind sowieso erg belangrijk. Evenzo belangrijk is het om die band goed op te bouwen met de ouder die mij tijdelijk de verantwoording geeft over zijn/haar kind. Dit belang onderschat ik niet.

Wil je mij nog beter leren kennen, maak dan snel een afspraak voor een kennismaking en dan hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat uw zorgen en zoektocht tot het verleden behoren.

Warme groet,
Eleonora

