

Molenopvang

Mijn passie voor kinderopvang begon toen ik gastouder werd voor de kinderen van mijn nicht (tweeling van 5 maanden en zoontje van 4 jaar). Het fascineert mij dat elk kind hoe klein ook zijn eigen karakter, voorkeuren en behoeftes heeft. Ik vind het dan ook bijzonder om als gastouder een band met een kind op te bouwen en te kijken hoe het in een veilige omgeving ontwikkelt en groeit. Inmiddels ben ik in verwachting van ons eerste kindje eind van dit jaar. Met mijn gastouderervaring heb ik de mogelijkheid om in ons huis vanaf mei 2024 een ander kindje te verwelkomen voor opvang.

Graag wil ik in mijn opvang een gastkindje een veilige basis en een goede start in een prachtig leven bieden. Mijn man en ik wonen in een molen in de Groeterpolder en hebben op ons eigen erf de mogelijkheid om veel buiten te spelen. Ik heb een moestuin, kippen en konijnen waardoor de kinderen hier veel in aanraking komen met de natuur. We wonen dicht bij de duinen en als gastouder is het mijn gewoonte om elke dag naar buiten te gaan, ook al is het maar kort tussen regenbuien in. Wij leven vanuit een christelijk perspectief en vinden liefde en respect voor elkaar, dieren en de natuur belangrijke waarden om aan de komende generatie door te geven.

Zoek jij opvang voor je kindje in een familiale omgeving waar je kleintje met een ander kind kan spelen en opgroeien? Ik ben beschikbaar voor drie dagen in de week. In overleg kunnen we bepalen welke dagen voor jou het handigst zijn en eventueel zijn ook flexibele dagen en tijden en optie als dat voor jouw baan of leven beter uitkomt. Wil je graag een kijkje nemen op onze molen? We leren jou en je eventuele partner graag kennen!

Groetjes, Nadja

