

## Een bijzonder plekje voor een uniek kindje



Vanaf december 2024 heb ik een plekje voor jouw unieke kindje! Voor een kindje dat te vroeg geboren is, gevoelig is, blind of doof, een allergie heeft, het niet zo goed gaat op de kinderopvang of omdat je graag zelf wilt dat je kindje de eerste twee jaar wat extra aandacht krijgt. Allemaal goed en uiteraard is elke kind welkom!

Samen met mijn man Charlie, heb ik een samengesteld gezin met 6 kinderen. Hiervan wonen er om de week nog maar 2 twee thuis.

Hierdoor ontstond er ruimte om iets anders te gaan doen. Ik bied opvang voor 1 dag in de week (bij voorkeur op woensdag of vrijdag). Op de andere dagen ben ik als gezins- en partnerrelatie therapeut aan het werk of in mijn eigen praktijk. Ik vind kleine kinderen geweldig en kijk er dan ook erg naar uit jullie kindje op te vangen.

Lekker wandelen, knuffelen, muziek luisteren, bouwen met de blokken... alles waar jullie kindje zit in zijn ontwikkeling of waar hij of zij de wereld in wilt ontdekken.

Mocht je meer over mij willen weten, dan kun je ook even kijken naar mijn website [www.move-to-balance.nl](http://www.move-to-balance.nl). Je mag me uiteraard ook even bellen om te horen of dit voor jullie kindje de plek is. Mijn telefoonnummer 06-38315184.

Monique van der Voort